

OMG!  
WANDEL  
MET  
VAN  
EYCK

# VAN EYCK PLAN GENT

## Wat zie je op de wandeling?

Over de middeleeuwse geschiedenis van Gent is al veel gezegd en geschreven, maar toch kennen we weinig sappige details over Jan Van Eyck. Niemand weet met zekerheid waar hij woonde of verbleef, naar zijn mogelijke atelier kunnen we enkel raden. Dit is dus geen wandeling langs plekken die iets in zijn leven betekend hebben, maar wel langs gebouwen en plaatsen die hij zeker gezien zal hebben. We zijn er als Gentenaars zo aan gewend dat we er soms gewoon aan voorbijwandelen.

Daarnaast gaat het om wie en wat er allemaal op het Lam Gods te zien zijn. Het altaarstuk is een wereld op zichzelf, een synthese van een christelijke visie op de mensheid waar we vandaag de voeling mee kwijt zijn. We staan perplex over de schoonheid en het realisme van ons beroemdste Gentse kunstwerk, maar het is niet evident om het te begrijpen. Door deze wandeling krijg je een inkijk in het universum waarin het werk ontstaan is. Je ontdekt zo de laatste stukjes die de Van Eyck-puzzel een beetje beter doen passen.

Geniet van Van Eyck, geniet van de wandeling!



© FREDERIQUE VAN ALLEMEERSCH

### Van Eyck-shop

De concept store is meer dan een souvenirwinkelje. Meer dan zeventig Gentse makers lieten zich door het Lam Gods inspireren om nieuw werk te creëren: juwelen, hoeden, boeketten, bier, tapijten, sjals, handtassen, keramiek, glaswerk... Je vindt het er allemaal. Voor een groot deel van het brede aanbod kan je ook terecht op de Van Eyck-webshop: [www.vaneyckshop.gent](http://www.vaneyckshop.gent)

### meetingpoint

De Van Eyck-shop is zowat het epicentrum van het Van Eyckjaar in Gent. Je krijgt er meer uitleg over de verschillende evenementen en activiteiten van het Van Eyck programma.



Het Van Eyckplan is een uitgave van Cultuur Gent, met dank aan Luc Van Puvelde, Jonas Bruyneel, Martine Audenaert en Geert Vermeiren (Dienst Stadsarchitectuur) voor de inhoud. Redactie Nicolas Marichal, vormgeving Pieter Fitor's Lam Gods: Sint-Baafskathedraal Gent, © www.artiflanders.be - een initiatief van meemoo. V.U. Mieke Hullebroeck - Algemeen Directeur - Stadhuis, Botermarkt 1 9000 Gent - februari 2020



## Van Eyck programma

- A** **SINT-BAAFS-KATHEDRAAL**  
Nieuw Lam Gods bezoekerscentrum  
vanaf 29 maart 2021  
Een 'augmented reality'-tour toont de verschillende bouwfases van de kathedraal en de bewegende geschiedenis van het Lam Gods. Het Lam Gods staat nu in de Sacramentskapel.
- B** **GUM**  
Van Eyck in de diepte  
21 maart tot 30 juni 2021  
[www.gum.gent](http://www.gum.gent)  
Kende Van Eyck inderdaad de wetten van het perspectief niet, zoals algemeen wordt aangenomen? Waarom voelt zijn werk dan zo juist? De allereerste expo in het Gents Universiteitsmuseum.
- C** **SINT-NIKLAASKERK**  
Lights on Van Eyck  
28 maart tot 7 november 2021  
[www.lightsonvaneyck.be](http://www.lightsonvaneyck.be)  
Multimedial lichtspektakel van 30 minuten rond het Lam Gods, ideaal voor families en de fans van het Lichtfestival.
- D** **CITADEL PARK**  
Koningin Astridlaan
- E** **HUIS VAN KINA**  
Kinderentoonstelling "Dag Jan"  
26 maart tot 30 juni 2021  
[dewereldvankina.stad.gent](http://dewereldvankina.stad.gent)  
Het universum van Jan Van Eyck voor kinderen. De kijkkasten, animaties en een interactief parcours dompen hen onder in de Bourgondische wereld.
- F** **KONINGIN ELISABETHLAAN**  
Koningin Astridlaan
- G** **SINT-NIKLAASKERK**  
Licht op Van Eyck
- H** **LAKENHAL**  
OMG! Seven Senses Tour  
1 mei tot 29 augustus 2021  
[www.visit.gent](http://www.visit.gent) > zoek: 7senses  
Een Gentse gastheer of -vrouw neemt je op sleeptouw door de stad. Je ziet nieuwe straat art, bezoekt ateliers van Gentse makers, proeft Bourgondische hapjes... een tocht voor alle zintuigen dus.
- I** **KONINGIN ELISABETHLAAN**  
Koningin Astridlaan
- J** **KONINGIN ELISABETHLAAN**  
Koningin Astridlaan
- K** **KERK GROOT BEGJNHOF**  
Glasramen in het oeuvre van Jan Van Eyck  
10 april tot 27 juni 2021  
tijdens weekends (elke dag in de Gentse Feesten)  
Jan Van Eyck schilderde glas in verbluffend detail. Deze expo legt de link tussen acht schilderijen en nog bestaande oude glasramen.

voor een up-to-date overzicht van de Van Eyck events surf je best naar [vaneyckwasthere.be](http://vaneyckwasthere.be)

